

WEGGELINGS ©

SEPTEMBER 2012



[Zaterdag 1 september](#)



[Zondag 2 september](#)



[Maandag 3 september](#)



Niemand die er erg in heeft..... we liften lekker een stukje mee zeggen Gier en Roofvogel tegen elkaar ...

Dit moet dat beroemde kerkje zonder ramen zijn maar het heeft wel een achtergevel die helemaal van glas is. Net als veel andere kerken is het gebouwd op een oude mysterie-plaats.



Zijn er nog altijd
Allen stappen

aardkrachten werkzaam?
uit en gaan v-o-e-l-e-n



[Donderdag 6 september](#)



Rijden we de Joodse mystieke weg op van de Kaballah, de levensboom die het beeindigde leven weergeeft en de Menorah als symbool voor de Goddelijke aanwezigheid

Vrijdag 7 september



Zitten we opeens in een mistvlaag?

[Zaterdag 8 september](#)



[Zondag 9 septemberr](#)



[Maandag 10 september](#)











Eenmaal onder
de Arc door
klinkt zachte
maar heldere
harp-muziek.....
zo mooi?



wie speelt daar



[Zondag 16 september](#)



**Her en der staan schOMmels langs de weg
en om beurten zingen en neurieën ze OM.....AUM.....mantra**

Maandag 17 september



Huh... is dit Cerberus? die bekende hond uit de griekse mythologie



[Dinsdag 18 september](#)

Nee, de echte mythologische Cerberus is een enge hond en wordt meestal met 3 koppen afgebeeld. Hij houdt de wacht bij de toegang tot de Onderwereld om te voorkomen dat de overledenen weer ontsnappen naar de Bovenwereld.

[Woensdag 19 september](#)



Huiverend stellen W & Co zich voor dat zij door Charon, de veerman van de Hades, wanneer zij zijn overleden, de rivier de STYX of de ARCHERON worden overgezet zodat de doden van de levenden gescheiden worden.

[Donderdag 20 september](#)



[Donderdag 20 september](#)



Ze draaien
de beroemde
Melkweg op....

Vrijdag 21 september





[Zaterdag 22 september](#)

De bus wordt keurig
geparkeerd (....)
en W & Co beginnen aan hun
ruimte-wandeling.....



**Zal Jupiter met Bliksem &
Donder gaan gooien nu
zij hier 'zomaar' over
de Melkweg lopen ?**



Jupiter is de grootste planeet
van ons zonnestelsel 1300x groter dan
de aarde
Het stormt altijd op Jupiter, de strepen en vlekken
die je ziet zijn wervelstormen





De jupiterkrachten vormen de hersenen
zodat we later via vloeiende gedachten
inzichten en overzichten en ordening in ons
leven kunnen aanbrengen.





Boetserend rondom het skelet
komt ook de ziel van
het nieuwe wezen tevoorschijn





boordevol chemische activiteit

Jupiter-orgaan DE LEVER stelt ons in staat te

BEWEGEN

BEWEGEN

BEWEGEN

hoogste activiteit LEVER
3 uur 's nachts &
3 uur 's middags

FIN SEPTEMBER 2012
WORDT VERVOLGD
WEGGELINGS X ES & CY